

Een aantal weken terug ontving u een interview met Nora en Metush Kaja; het Kosovaarse echtpaar dat sinds 2016 erg actief bij onze stichting betrokken is. Ze geven o.a. wekelijks verschillende clubs waar kids en tieners welkom zijn. Op deze clubs wordt uit de Bijbel verteld en worden allerlei andere activiteiten georganiseerd. In deze nieuwsbrief wordt een update gegeven van wat lopende en afgeronde projecten.



Sociaal Project Bajram Curri

Het berggebied van Noord-Albanië is één van de armste gebieden in Europa. De huizen en de voorzieningen zijn slecht en er is geen werk. Wat er wel is? Wapenhandel, prostitutie en een machtige maffia. Jongeren trekken weg en ouderen blijven verweesd achter.

Met het sociaal project Bajram Curri ondersteunt Stichting Chaïm arme gezinnen in Bajram Curri. Onze projectleider, Astritt Kumnova, bezoekt elke maand de families en neemt dan voor 25 euro per gezin aan boodschappen mee. **Hij neemt verder 1 of 2 lokale jongeren mee om hem in het werk te ondersteunen. Hiermee ondersteunen we ook de jongeren en hopen we dat bij hen de vonk overslaat om medemensen te helpen.** Zo



bouwen we een relatie op en kijken we op welke wijze we deze families verder kunnen ondersteunen. Dit kan in de vorm van hout, bouwprojecten, studie, medicijnen of kinderclubs. Op dit moment steunen we 12 families. Er zijn ook verschillende families die op de wachtlijst staan. We willen heel graag meer mensen kunnen helpen en zo een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Geloof, hoop en liefde brengen daar waar alleen wanhoop is. **Voor 25 euro per maand kunnen wij een gezin hoop bieden en praktische steun geven.** Uw gift is meer dan welkom!

Jubileumrit C. Mensinga

In juli-augustus heeft Christiaan zijn 20^e sponsorrit gerold. Wij zijn erg dankbaar voor zijn inzet en blij met het resultaat. Hier volgt een korte terugblik van hemzelf.

“De sponsorrit is goed gegaan. Uiteindelijk heb ik in totaal 668,47 kilometer gerold en daarmee €8.239,68 opgehaald. Tijdens de sponsorrit heb ik van alles meegemaakt. Zo kwam ik in Westhoek (Friesland) in een harde regenbui terecht waardoor ik tot aan mijn onderbroek natgeregend was. Opeens kwam er een vrouw naar buiten die vroeg of ik binnen wilde komen. Zodra ik daar binnen was, kon ik al mijn kleren uitdoen en werden ze even in de droger gestopt. Nadat mijn kleren weer droog waren en het buiten ook weer droog was kon ik na ongeveer 2 uur weer verder rijden. Voordat ik verder ging wilde ze nog even een foto van mij maken omdat ze het zo knap vond wat ik deed. Na een

paar dagen beleefde ik weer wat. Ter hoogte van het militaire oefenterrein Marnewaard kwam ik opeens een trap tegen op mijn route. Ik belde direct de vrouw van mijn gastgezin maar omdat zij beiden aan het werk waren, konden ze niet komen. Omdat ik over een militair oefenterrein reed, heeft ze maar naar de kazerne gebeld of daar iemand me kon helpen. Terwijl ik stond te wachten tot ze terugbelde kwam er een man langs die net zijn hond aan het uitlaten was en die heeft me de trap op geholpen. Toen de vrouw van mijn gastgezin terugbelde, vertelde ik dat het niet meer nodig was. Later vertelde ze dat toen ze de kazerne terugbelde om te vertellen dat er geen hulp nodig was, ze net op het punt stonden om in de auto te stappen om mij te helpen. Door corona kan ik nu jammer genoeg niet naar Kosovo maar zodra het kan ga ik daarheen.”



Opmerking: Christiaan heeft zijn 2020 rit nog maar net afgerond en hij is nu alweer bezig met zijn sponsorrit voor 2021. De route is bepaald, de folder wordt gemaakt en gastgezinnen worden benaderd. In de volgende nieuwsbrief wordt de route bekendgemaakt en zal ook een oproep klinken voor welke plek hij nog een gastgezin zoekt.



Afscheid bestuurslid

In juni hebben we afscheid genomen van Bram als gewaardeerd bestuurslid en Jennie verwelkomd. Bij dit afscheid hebben we hem een fotoboek gegeven gevuld met beelden van herinnering. Hieronder een kort bericht van hem. In februari 2016 vroeg de oprichter van Stichting Chaim, Jaap van 't Veer, of ik in het bestuur van de stichting wilde komen. Naast mijn taak als bestuurder was ik ook verantwoordelijk voor het coördineren van de Chaim-projecten in Kosovo en Noord-Albanië. Afgelopen 13 juni heb ik mijn taken in de organisatie van Chaim neergelegd. Deze 4 jaar was een mooie tijd en de samenwerking met de twee andere bestuurders, Bas Govers en Maaïke de Visser, was bijzonder prettig. Inmiddels heeft Jennie Wessels mijn taak als bestuurslid overgenomen. De reden van mijn vertrek uit de stichting is dat mijn lichaam op was na meer dan 20 jaar in Kosovo gewoond en gewerkt te hebben. Als vriend van Chaïm blijf ik als adviseur betrokken bij het werk.

Bedankt Bram voor al je inzet! We wensen je Gods zegen en zijn blij dat je als adviseur betrokken blijft.



Oostkapelle breit

Onze Ger van 't Veer heeft verschillende vrouwen bereid gevonden om te breien voor het goede doel.

Langs deze weg willen we deze vrouwen hartelijk bedanken, ook namens de kinderen in Kosovo. Met veel liefde en warmte worden sjaals, mutsen en truien gemaakt zodat kinderen daar weer warmte ontvangen.



Stichting Chaim
Lepelstraat 18
4354 KK, Vrouwenpolder (Zld)
Nederland

